

VERSLAG OVER DE BLOESEMWANDELING op DONDERDAG 11.04.2019 te VISSENAKEN

“De mooiste wandeling, die we al meemaakten”, kwamen verschillende deelnemers ons vertellen. En als onze voorzitter je dit ook komt zeggen, dan is dat zeker zo en maakt je dat fier op je werk, maar ook fier op de mooie streek waarin we wonen en die we aan iedereen hier konden tonen. Ook de weergoden waren ons dit keer echt goed gezind.

En dan nog eens een record aantal deelnemers noteren! Met 97 waren we !

De uitgestippelde wandeling door de Roosendaalbeekvallei van Natuurpunt werd met wegen met fruitboomgaarden, de locaties rond de 2 kerken en met vertrekpunt aan de tennisclub Roosendaal aangevuld.

In een wel meer dan 150 meter lange sliert gingen we op stap, de meesten met een lekkere appel van de BFV in Glabbeek op zak, die we weer eens als cadeau van hen meekregen.

Onmiddellijk kregen we voor ons een prachtig keteldal, waar op de flanken ook het tenniscenter is gelokaliseerd. Van beneden in dit dal dwarsten we de Aarschotsesteenweg en belanden we tussen de bloeiende perelaars. Na over de parking van het gekende Posthof te zijn gewandeld belanden we aan de St. Pieterskerk met de ommuurde 17^e eeuwse pastorie. Even verder trokken we de Roosendaalbeekvallei in: een prachtig natuurgebied met enorm veel variatie aan planten, voorjaarsbloeiers, beken, poelen, moerasgebieden enz. We zagen ook het St. Hymelinuskkapelletje, de vossenholen en beklommen een venijnig bergske om aan de St. Maartenskerk aan te komen. Vandaaruit kregen we een afwisseling van velden, boomgaarden, kleine bosjes en natuurgebiedjes om terug aan ons vertrekpunt te belanden, het clublokaal van Tennisclub Roosendaal.

Ik had onderweg voortdurend schrik dat we er onvoldoende plaats zouden hebben voor 'n dergelijk aantal deelnemers. Gelukkig zorgde de zon en de voorzitter, Advocate Ann Verbankt, voor de oplossing en kon het terras gebruikt worden. En wat voor een: op dit prachtige terras waanden velen zich in de zomer op een Alpenweide of in de Eifel of Ardennen, zoals iemand bewonderend zei. Echt, zo 'n locatie vinden we nog zelden ! Jullie zijn in de toekomst ook allemaal hartelijk welkom in deze taverne of clublokaal, verzekerde de voorzitter ons nogmaals. Ook deze die er nu niet konden bijzijn. In de zomer is dit in het weekend 's namiddag en in de week na 16u steeds open en in de vakantieperioden meestal de ganse dag.

Iedereen heeft enorm genoten van deze prachtige wandeling en locatie, zodat we deze later nog wel eens willen overdoen. Misschien dan eens in omgekeerde richting.

Dank ook voor uw aanwezigheid en tot volgend jaar, hopen we,
Frans

De foto's van deze wandeling Ernest Vanderheyden zijn in ons fotoalbum te bekijken