

## Wandeling Melkwezer 5 september 2019 (Verslag).

Hoera, onze Kring is springlevend en onze leden laten zich door niets of niemand afschrikken. Voor onze wandeldonderdag van september werd wisselvallig weer met hooguit 16 graden voorspeld en blijkens de buien van de voormiddag zaten ze er in Ukkel deze keer boenk op. Ik had dan ook niet al te veel volk in Melkwezer verwacht maar heb onze SKL wandelaars toch fel onderschat gezien ik tegen 14 uur drieëntachtig breed lachende SKL leden mocht verwelkomen. En de door Andre Vandebroek volledig in het groen begeleide wandeltocht was inderdaad wondermooi. Ook gezien dat we een weide zijn voorbij gelopen die recent werd gekroond tot mooiste boerenweide van Vlaanderen? Zie voor meer uitleg: <https://www.natuurpunt.be/de-schoonste-boerenweide-van-vlaanderen>. Of google gewoon de schoonste boerenweide van Vlaanderen.

Voor de schoonheid van de rustig kabbelende Grote Gete en de majestueuze landschappen van de Getevallei met een permanente verscheidenheid aan bossen en weiden verwijs ik graag naar de ingelaste foto's van Willy Coen. Als een volleerde paparazzi loopt en sluipt Willy over de velden en springt hij als een getrainde atleet over de grachten met slechts één bekommernis: het juiste kiekje op de juiste moment te kunnen nemen.



Meer mooie foto's van Willy vind je in ons Fotoalbum op onze website.

Ik wil dan ook Andre en Willy bedanken voor hun inspanningen om ons een mooie wandeldag met leuke herinneringen te bezorgen.

Achilles (met Gods genade en dank zij de hulp van velen), wandelcoördinator



Hierbij het verslag van Andre:

Met toestemming van de gemeente mochten we de speelweide van de Chiro als parking gebruiken en maar goed ook want ze was goed gevuld. Ondanks het twijfelachtig weer waren de vroege vogels al om 13u15 aanwezig en kwamen 83 wandelaars opdagen, waaronder burgemeester Marc Wijnants van Linter, ex KBC-medewerker.

Stipt om 14u00 verlieten we de parking via de Begijnhofstraat naar de Hazenbergstraat waar we mits toestemming van de eigenaar door de kriekenplantage stapten om boven op de Hazenberg te komen, waar we een panoramisch uitzicht over de Getevallei hadden. We sloegen rechts die uitweg voor de landbouw in tot het kruispunt van die uitweg, de Hazenbergweg en de Retseweg. Daar sloegen we links af om via het Melkwegje (met ontradingspaaltjes voor vierwielig verkeer die zonder ongelukken omzeild werden) de Doysbroekweg te bereiken. Ondertussen dachten enkelen een verdwaalde voetbal te zien liggen, maar eigenlijk was dat een aardappelbovist, een giftige paddenstoel.



We volgden rechts het pad dat ons door het Doysbroek leidde, waar we onze paraplu moesten openen of onze regenjas aantrekken, gelukkig maar voor korte tijd. Als gevolg van de daar aanwezige toegangspoortjes werd onze groep voor de eerste maal op een lint getrokken; bovendien bestond daar het gevaar om in een koeienvlaai te trappen, wat bij mijn weten niet gebeurd is. Na de passage van de uitgang werd even gewacht ter hoogte van het kleine, in betonblokken opgetrokken veldschuurtje, om terug te groeperen. Op de Getedijk (pad langs de Grote Gete) aangekomen hebben we die rechts gevolgd tot aan het "Liefdesbrugje" waar we rechts het natuurgebied zijn ingetrokken om via het enigszins gladde vlonder pad in een mooie rustige open ruimte te komen. Om de toen al

dorstigen niet te laten uitdrogen zijn we daar een stukje "Te Griest" gegaan (dat wil zeggen dat we daar een deel van de voorziene weg hebben afgesneden waardoor we een tiental minuten konden uitsparen). Zo kwamen we in de Hokstraat die we rechts zijn gevolgd tot het pad dat ons via het houten brugje over 's Hertogengracht (in de volksmond "Zattekesgracht" genoemd) naar de Hazenberg bracht.

Na het pad was het even klimmen en eenmaal boven moesten we uitkijken waar we onze voeten zetten want de aanpalende landbouwer had zijn veld nogal ruim bemest, waardoor de straat danig besmeurd was. Bij aankomst in 's Hertogenhof werden we door een vijftal vrijwilligers warm en hartelijk onthaald, waarvoor onze dank.

Zoals gewoonlijk werd er nog behoorlijk lang en gezellig nagebabbeld.

Het was een genoegen jullie te mogen begeleiden en bij deze nodig allen nu reeds uit om volgend jaar uw gids te zijn voor een gelijkaardige wandeling, met een paar heerlijke verrassingen, aan de overkant van de Grote Gete!

Andre